



Strikkerejse til Marrakech

9. – 17. april 2024



Med FOF til Marrakech

Vi er glade for at kunne introducere farverige og fantastiske Marrakech i vores program. Det er en summende og eksotisk storby med en levende uld- og farvekultur, der giver eventyrlige rammer om en rigtig strikkerejse.

Glæd dig til at opleve:

- Den gamle bymidte, Medinaen, der vrimler med tusindvis af boder i den overdækkede Soukh. Her kan man købe ALT, hvad hjertet begærer – og det er også her, de lokale beboere i indre by handler.
- Besøg hos en lokal uldproducent, der viser, hvordan ulden produceres og efterfølgende farves med naturfarver fra den skønne, marokkanske farvepalette.
- Fantastisk tur op i Atlasbjergene, der med sin smukke natur er meget imponerende med udsigt og vandfald.
- En dag på stranden i en historisk og utrolig malerisk fiskerby med kridhvide sandstrande og helt blå hav.
- OG SELVFØLGELIG – masser af strikkeri undervejs.



Vores rejseleder

Trine Malm Clemmensen er vores rejseleder på turen. Trine er 46 år gammel, og har strikket siden hun var barn.



Trine Malm Clemmensen

- Leder af FOF i Sønderborg
- 46 år, gift, to drenge
- Uddannet cand.oecon.agro
- Ansat hos FOF siden 2020

Læs mere om Trine på næste side...

Trine Malm Clemmensen

Jeg har strikket, siden jeg var barn, og elsker dét fællesskab, der opstår, når vidt forskellige mennesker mødes om en fælles interesse - uanset, om jeg selv er underviseren, eller om jeg er kursist. Jeg elsker at nørde teknikker, materialer og farver og strikker alt fra de klassiske designs til de mere farverige og specielle - og det er for så vidt ligegyldigt for mig, hvilket sprog opskriften er på. For mig er det sjældent resultatet, der er det vigtigste, men mere processen og dét, jeg lærer undervejs. Jeg har oftest gang i 5-10 projekter på én gang, som jeg strikker på alt efter situationen og humøret.

Jeg er en flittig deltager på strikkefestivaler og alt, hvad jeg kan komme til af workshops – også selv om det er i teknikker, jeg allerede besidder, for man kan altid forbedre sig. Jeg er også meget optaget af at farve garn og har værksted med plads til både syrefarvning og plantefarvning i kælderen i privaten. Til daglig er jeg skoleleder i FOF Sønderborg, men arbejder bl.a. også som frivillig i foreningen Garn uden Grænsers bestyrelse, hvor vi er ved at stable en strikkefestival på benene i Sønderborg.

Jeg glæder mig til at være sammen med jer!

Kærlig hilsen Trine



Vores lokale guide

Moulay El Fadel Titani (Fadel) er vores lokale guide i Marrakesh.



Grundlæggende oplysninger:

- 40 år gammel, gift og far til to piger
- Medejer af firmaet Morkosh
- Guide i Marrakesh gennem 20 år.

Læs mere om Fadel på næste side...

Fadel

Jeg er født i den gamle by Marrakesh og er vokset op i dens gader og stræder med alle dens detaljer. At være fra en gammel familie gjorde det muligt for mig at forstå, hvad det vil sige at være en "Marrakshi" - en person, der er født og bor i Marrakech.

Jeg fik min uddannelse i byens offentlige skoler. Derefter bragte skæbnen mig til at arbejde inden for turismeområdet, hvorved jeg lærte meget om, hvor anderledes vores livsstil kan virke på udenforstående.

Jeg var i stand til at opdage min by og mit land Marokko gennem andres øjne. Jeg lærte flere andre kulturer at kende og lærte flere andre sprog i løbet af de tyve år, hvor jeg ledsagede udenlandske turister på forskellige ture i hele Marokko.

Jeg har altid sammenlignet vores marokkanske kultur, der er rig på historie, med andre kulturer. Især med hensyn til den måde, som samfundet behandler kvinder i vores sociale struktur. Det fik mig til sammen med min kone at oprette en forening, der forsvare kvinders rettigheder og familieanliggender. I den forbindelse oprettede vi en lille traditionel restaurant, der serverer lokale retter og giver kvinder, der er i konflikt med deres familie, mulighed for at få et arbejde, lære forskellige færdigheder og finde en ny plads i samfundet. Det giver dem mulighed for at integrere sig på arbejdsmarkedet og giver dem økonomisk uafhængighed.

Jeg ser frem til at modtage dig her i min hjemby.

Med venlig hilsen

Fadel



Dag 1 – Rejsetid

- Afrejse tirsdag den 9. april 2024, hjemkomst onsdag den 17. april 2024.
- Vi mødes i Københavns lufthavn og tjekker ind sammen.
- Mødetid ved check in kl. 17.00 – afgang kl. 19.10. Du skal spise aftensmad i lufthavnen.
- Ankomst i Marrakech kl. 22.45.
- Vores guide i Marrakech henter os i lufthavnen og kører os til vores riad, hvor vi får en kop marokkansk myntete og checker ind.
- Det tager ca. 20 min fra lufthavnen til vores riad.



Dag 2 – Kickstart Marrakech

- Morgenmad med friskpresset appelsinjuice, pandekager, brød, ost, yoghurt og kaffe/the.
- Velkomstmøde ved Trine og Fadel.
- 3 timers byvandring med fokus på de største landmærker og de bedste områder i Soukherne.
- Fællesfrokost (egenbetaling)
- Strikkebar på tagterrassen med forfriskninger og udsigt over byens tage.
- Mulighed for fælles aftensmad (egenbetaling)
- Introduktion til ugens strikkeprogram



Dag 3 – Strikkeshopping

- Morgenmad med friskpresset appelsinjuice, pandekager, brød, ost, yoghurt og kaffe/the
- Vi tager på rundtur til de mest veludstyrede strikkebutikker i Marrakech, hvor der kan handles uld i alle afskygninger, findes mønstre og inspiration og bare hygges.
- Frokost (inkluderet) på Jardin du Majorelle. Ligger i YSL's have.
- Om eftermiddagen besøger vi Yves Saint Laurents magiske have og det nye YSL museum.
- Mulighed for aftensmad på egen hånd (egenbetaling).
- Fællesstrik i patioen.



Dag 4 – Strikkedag

- Morgenmad med friskpresset appelsinjuice, pandekager, brød, ost, yoghurt og kaffe/the
- Strikkedag del 1
- Frokost (egenbetaling)
- Hvil
- Strikkedag del 2
- Mulighed for aftensmad på egen hånd (egenbetaling).
- Foredrag om Marrakech, mens vi strikker.



Dag 5 – Uld uld uld

- Morgenmad med friskpresset appelsinjuice, pandekager, brød, ost, yoghurt og kaffe/the
- Vi besøger en af Marokkos største uld- og berbertæppe producenter. Her ser vi, hvordan ulden behandles og indfarves med naturfarver og også de smukke tæpper, som er slutresultatet.
- Frokost (inkluderet).
- Eftermiddagsdrinks på Place des Espices med indbygget strikning (inkluderet)
- Mulighed for aftensmad på egen hånd (egenbetaling)
- Vi hyggestriker på tagterrassen



Dag 6 – En dag med udsigt

- Morgenmad med friskpresset appelsinjuice, pandekager, brød, ost, yoghurt og kaffe/the
- Dagstur til Atlasbjergene. Vi besøger Nordafrikas højeste vandfald, spiser frokost hos en berberfamilie, går ture i bjergene og strikker på køreturen frem og tilbage. Frokost inkluderet.
- Mulighed for aftensmad på egen hånd (egenbetaling)
- Strikkeaften med opgaver.



Dag 7 – En tur på stranden

- Morgenmad med friskpresset appelsinjuice, pandekager, brød, ost, yoghurt og kaffe/the
- Vi tager på dagstur i bus til det smukke Essaouira, en lille idyllisk havneby med brede sandstrande. Husk såvel bade- som strikkesøj. Frokost er inkluderet i turen.
- Afslutningsmiddag (restaurant tilgår)
- Fællesstrik og drinks i patioen.
- Evaluering af turen



Dag 8 – Afslapning og afrejse

- Morgenmad med friskpresset appelsinjuice, pandekager, brød, ost, yoghurt og kaffe/the
- Marrakech på egen hånd og afslapning i solen.
- Mulighed for aftensmad på egen hånd (egenbetaling).
- Aftenstrik og drinks på tagterrassen.
- Vi bliver hentet og kørt i lufthavnen kl. 22.00 – og flyver kl. 00.40. Vi lander i CPH kl. 06.00.



Hvad koster turen?

Nedenfor kan du se, hvad turen koster – og hvad der er inkluderet i prisen. På side 16 kan du se, hvad du selv skal betale undervejs.

Rejsens pris er kr. 11.500. Prisen inkluderer følgende:

- Flyrejse tur/retur inkl. 20 kg bagage.
- 7 overnatninger i dobbeltværelse (Riad)
- Tillæg for enkeltværelse kr. 2.000,-.
- Transfer til og fra Marrakech lufthavn
- Morgenmad hele ugen
- 4 udflugter inkl. frokost
- Afslutningsmiddag
- Drinks under foredraget (dag 4)
- Drinks på Place des Epices (dag 5)

Hvad skal du selv betale?

Priser fortsat...

- Du betaler selv frokost og aftensmad de steder, hvor det ikke udtrykkeligt fremgår, at det er inkluderet.
- Du betaler selv drinks med mindre, det fremgår, at det er inkluderet.
- Du betaler selv for garn til opgaverne og til egen strikning.
- Du betaler selv for turen til og fra Københavns Lufthavn.
- FOF er medlem af Rejsegarantifonden. Nr. 2245
- En Riad er et hjem, der er bygget om til hotel typisk med en indre gårdhave. Vi bor i tre riad'er lige ved siden af hinanden.

Rejseinformation

- Mødetid Kastrup Lufthavn tirsdag den 9. april 2024 kl. 17.00.
- Afgang fra Kastrup Lufthavn tirsdag den 9. april kl. 19.10. Ankomst i Marrakech kl. 22.40
- Hjemrejse starter den 16. april. Afgang til lufthavnen kl. 21.30. Flyafgang kl. 23.45 med ankomst i Kastrup kl. 04.35.
- Der flyves med Norwegian (gruppe)
- Det anbefales, at du tegner en rejseforsikring.